

# Genom Huvudsta och Råsunda - två av Solnas kärnområden



**Var ska alla bo?** Det är en fråga som man också ställde sig i slutet av 1800-talet. I Solna fanns mark och där byggdes Huvudsta och Råsunda för lite drygt hundra år sedan. Men varför finns så lite kvar av gamla Huvudsta medan bebyggelsen i Råsunda har bevarats? Det beror på att de två samhällena uppfördes för hela olika samhällsklasser.

**Arbetare** flyttade till Huvudsta där hyreshusen fick en omvitnat dålig boendestandard. Ett stort hälsoproblem var att det länge saknades vatten- och avloppsledningar. Goda förbindelser till Stockholm prioriterades inte.

**Tjänstemän** som ville "förening lantlivets behag med stadslivets bekvämligheter" flyttade till Råsunda. Kända arkitekter ritade byggnader i jugend och nationalromantik. Redan 1911 stod en spårvagnslinje till Stockholm klar.

**1960-talets rivningar** slog hårt mot Huvudsta där det återstår endast några få äldre hus. I Råsunda kan vi däremot fortfarande se hur varje decennium sedan 1910-talet har bidragit med ett bebyggelsehistoriskt lager.

**Vilken stad är värd att bevara?** Frågan är viktig för att kunna titta bakåt men också framåt. Stadsvandringen ger dig redskap att läsa av historien i två av Solnas åtta stadsdelar. Vi tittar på kvarterens utseende, gatunät, arkitektur, offentlig konst, kända personers avtryck, parker, folkliv och pågående stadsförändring.

---

Start: Armégatan 38. Avslutning: Stråket.  
2 timmars stadsvandring.

**Michael Karlsson** är populärhistoriker och guide med kompetens inom historia, konst, litteratur, arkitektur och stadsförändring. Se fler stadsvandringar på [frescatiutbildning.se](http://frescatiutbildning.se).